

invitation πρόσκληση

reflective nostalgia and its everyday aesthetics
η ανακλαστική νοσταλγία και η τετριμμένη αισθητική της

9, 10, 11 October 2015 / Thessaloniki

nationless?

“Nationless : Exploring the political and artistic possibilities
for an autonomous subjectivity”

Thessaloniki, Skopje, Belgrade, Pristina, Tirana

photograph : Christos Paschoudis

re-writting, re-phrasing, altering the palimpsests

We will soon activate a set of reflexive meetings between researchers and activists in art and theory. After welcoming friends from Kosovo, Pristina, Belgrade, Skopje and Tirana, we will alter the images of the created artworks already been established during our meetings in Belgrade and Skopje. Further more, we will promote our dialogical approach among artist and architects, researchers in humanities and social sciences. We are aiming to liberate thoughts and build new **vivid social bonds that can reform the public space**. Σύντομα θα πραγματοποιηθεί μια αναστοχαστική συνάντηση μεταξύ ερευνητών και ακτιβιστών της τέχνης και της επιστήμης. Πρόκειται να υποδεχτούμε τους φίλους μας από τις πόλεις Kosovo, Pristina, Belgrade, Skopje και Tirana. Μαζί τους θα εργαστούμε ακολουθώντας τυπικά σκέψης και έκφρασης τακτοποιημένα ήδη στις προηγούμενες συναντήσεις μας, στις πόλεις Skopje και Belgrade. Ετσι θα ισχυροποιήσουμε το υπόβαθρο του κοινού σκοπού μας, διεκδικώντας και υπερασπιζόμενοι και πάλι, νέους διαλόγους για τη δημιουργία στοχαστικών πολιτικών απελευθέρωσης της σκέψης και των σχέσεων στο δημόσιο χώρο.